

Forvandlingskugler & hold kæft-bolsjer

Af Anne Hermansen



Det er de mærkeligste ting, man kan komme til at tude over. Forsømte damer, som får skubbet barmen op i hagehøjde og numsen skruet ned i en stram strømpe, for eksempel. Alt imens to britiske hejrer på høje hæle herser og kommanderer, rusker i bh'er, kniber mavedeller og skånselsløst blotter alt fra blafrende, gråmelerede lår til – inderst inde – sørgelige, visne små selvbilleder. Hvorfor? Fordi Trinny & Susannah er i byen, darling. De to engelske stil- og make-over-orakler, som nu i godt et årti har onduleret flere kontinenter med dertilhørende kvindelig befolkning i udtjente sko, oversized oilskindjakker og for længst udtjente ammebh'er. Rappenskralderne, som slog igennem på BBC med programmet "What Not To Wear" og har skrevet adskillige bestseller-make-over-bøger, turnerer nemlig lige nu verden og dertilhørende tv-kanaler rundt med deres seneste programserie "Trinny og Susannahs Makeover Mission". Fornylig gik det ud over Holland, hvor fruere og pigefolk i alderen 80 til 20 år blev prikket ud på gaden for deres ualmindelig dårlige stil og ringe udseende. Det er grumt. Og det er godt. For i modsætning til andre realityserier er målet ikke at udstille dumhed eller dyrke vores allerværste, mest nedrige og usle egenskaber som art. Tværtimod handler det om at se skønheden neden under – undskyld – alt det grimme,

"Det handler jo grundlæggende bare om at blive 'set'. Små børn har brug for det, det ved vi godt. Men voksne damer trænger saft-suseme også til det"

trætte, udslidte, hængepattede og alt, alt for oversete. På en overfladisk quick-fix-måde – yes, darling – det er korrekt. Ingen tror vel for alvor, at tilværelsen ændrer sig afgørende med en bedre bh... og så alligevel. Det er de mærkeligste ting, man kan komme til at hyle over. Kom egentlig bare zappende forbi på kanalen, da Trinny-Susannah-tornadoen var i færd med at nedlægge endnu en rekrut fra den anonyme, kvindelige hær af beige fleecetrojere og kedelige jeans midt på gågaden i en belgisk by. Diagnosen, som er summen af deres uforbeholdne stil-, krop- og psyko-lyns scanning, stilles i løbet af et nanosekund, og for de fleste er det en kombi af: skrantende selvværd/selvtillid, kropshad, kronisk dårlig hårdag og on-going udmattelse/hjertesorg over livet i almindelighed og ekskæresten i særdeleshed. Men det er der en kur for. Og hos de to stylistere med upper class-baggrund og et vokabularium som akkordarbejdere på en

filettfabrik hedder den: "Fuck him, darling." Og så som regel noget stillehæl, kavaler-gang, stramt og satin. Noget, der skjuler. Noget, der fremhæver. En klipning og en gang makeup. Så var det, jeg begyndte at dugge til. Ikke over elendigheden, den er jeg immun overfor. Helt hærdet af unge mødre, plastikmodel-lerede hollywoodfruer og alt det bizarre i *extreme*-kategorien derimellem. Men over hvor lidt der skal til. For at du kan få en kvinde til at stråle. Om så bare for et kort øjeblik og i et hysterisk set-up som et tv-show, hvor 30 selvudslettende næsten-non-køn transformeres til dazzling divaer på mindre end en dag – og slutter af med at gå en tur på "catwalken" foran venner og familie. Det handler jo grundlæggende bare om at blive "set". Små børn har brug for det, det ved vi godt. Men voksne damer trænger saft-suseme også til det. Til at få at vide, at de er dejlige og smukke og skønne. Og det er både rystende og rørende, hvor lidt der faktisk kan gøre det. Ikke bare i reality-tv, men også i real life. Lige til at tude over... da alle de fine forvandlingskugler trillede frem i deres push-up og stram-ind. Mens deres mænd stod helt salige nede i salen og så ud, som om de lige havde fået et meget stort hold-da-helt-kæft-bolsje-hvor-skal-hun-bare-ha'-i-aften. Yes, darling. Netop!



Nynne Oldenburg, 40 år, manuskriptforfatter og oversætter. Fraskilt, bor i lejlighed i Paris med sin datter.



Anne Hermansen, 44 år, journalist, mor til to, bor i lejlighed nord for København.



Louise Gade Sig, 27 år, journalist, bor i lejlighed på Frederiksberg med sin kæreste.



Maise Njor, 43 år, journalist og forfatter. Har tre døtre og en hund og bor i Ordrup.

Bland dig! Fortæl os, hvad du mener på ALTFordamerne.dk/klummen