

Drømmemændene

Af Anne Hermansen.



Nu kan man jo godt blive lidt træt af at kikke på den samme mand. År ud og år ind. Den samme mimik og gestik. De samme ting, der bliver sagt. Om og om. Jeg er for eksempel umådelig træt af at se på Lars Bom. Dødsenstræt. Og vi er endda ikke engang gift eller i forhold, det er bare 30 sekunder i en reklameblok på tv, hvor han sidder i en sofa og rasler med avisen på en måde, som giver mig trang til at skrike. Eller kvæle. Så jeg forstår inderlig godt, hvis du indimellem har lyst til at skifte ham hjemme i dine egne hynder ud. Men inden du gør, så tjek alligevel lige dine dybeste, inderste kærlighedslængsler med denne bevidsthedsudvidende øvelse: *"Forestil dig, at du blandt alle kendte mænd i hele verden frit kan vælge ham, det kunne være den vildeste drøm at leve dit liv sammen med. Ham, du tror kan inspirere dig, udvikle dig, tænde dig og elske dig på den måde, som lige netop du skal elskes på for at stråle allermest."*

Jeg sad i en sal fuld af skønne, dejlige damer, da den opgave blev stillet. Vi var til en workshop om det feminine og det maskuline hos to af landets bedste kvindelige coaches. Stanglækre på høje hæle og med henholdsvis kort og langt lyst hår. Og nu stod de med tuschpenne blottet – klar til at skrive navnene på disse drømmenes drømmemænd på tavlen. Mænd i *limited edition*-kategorien, uopnåelige, gudeskønne alfahanner med

"I ku' vælge mellem alle, a-l-l-e de lækreste, klogeste, mest sexede, spændende mænd i hele, h-e-l-e verden... og de mænd, I allerhelst vil være sammen med, er...de to?"

en sexappeal og følelsesmæssig intelligens, der sprænger både 12- og 13-skalaen. Jeg var blank. Kunne simpelthen ikke komme i tanke om én. For hvad nu, hvis der var en anden, som alligevel var bedre? Og han heller ikke var den helt rigtige. Og når man nu ikke kender dem, altså rigtigt, så kan man jo faktisk heller ikke vide, om de har toupé og i virkeligheden kun er 153 cm høje og altid taler efter manuskript og slet ikke laver deres egne stunts, og desuden er der også alt det der rod med Scientology... Heldigvis for afviklingen af workshoppen var der andre kvinder, der var knap så meget i deres hjerner og mere i deres kroppe, og de vidste godt, hvem de vil HA', hvis de bare måtte TA':

"Anders W. Berthelsen"...

Skrev den korthårede med rystende hånd, da det første på navn på *hunk of the century*

blev råbt.

"Nicolaj Koperniku..."

Nåede hun også at grifle, før sprittuschen skred ud, og rystelserne gik over i egentlige latterkræmper.

Ja. Så brød de sgu sammen. Både den korthårede og den langhårede. Hylede af grin. Og hikstede ud til deres artige, kvindelige kursister, der sådan set bare havde løst opgaven:

"I ku' vælge mellem alle, a-l-l-e de lækreste, klogeste, mest sexede, spændende mænd i hele, h-e-l-e verden... og de mænd, I allerhelst vil være sammen med, er...de to?"

Herefter var der ingen, der turde sige "Troels Lyby". Men der var dog én, der dristede sig til at række fingeren op og foreslå:

"Kevin Costner".

Og det var så, hvad vi drømte om dén dag. En hel hær af bløde og noget-nærmaldrende mænd stod på tavlen, da vi var færdige med at knække os af grin over vores egne ambitioner. Ingen præsidenter, filosoffer, mandemodeller, mad men eller bad boys. Bare nogle sympatiske, menneskelige nogle af slagsen – formentlig ret lig dem, de fleste allerede havde derhjemme. I sofaen. Med avisen.

Jamen, jeg nævner det bare. For det kunne være, at ham i din sofa faktisk også er ham, du inderst inde allerhelst vil ha'. På en god dag. ●



Nynne Oldenburg, 41 år, manuskriptforfatter og oversætter. Fraskilt, bor i lejlighed i Paris med sin datter.



Anne Hermansen, 44 år, journalist, mor til to, bor i lejlighed nord for København.



Louise Gade Sig, 27 år, journalist, bor i lejlighed på Frederiksberg med sin kæreste.



Maise Njor, 43 år, journalist og forfatter. Har tre døtre og en hund og bor i Ordrup.

Bland dig! Fortæl os, hvad du mener på ALTFordamerne.dk/klummen